



LINSCHOTEN-VEREENIGING

NIEUWSBRIEF 2016 – II

L.S.

Tja... – Leden die jongstleden juni de jaarvergadering in Den Helder hebben bijgewoond waren er al op voorbereid. En de leden die de afgelopen weken begonnen te informeren waar de uitnodiging voor de presentatie bleef, weten het inmiddels ook: deel 115 heeft vertraging opgelopen.

Het afgelopen jaar is door de bezorgers, daarbij terzijde gestaan door diverse bestuursleden en door de Commissie van Toezicht voor dit deel, keihard gewerkt om de reizen van de Bunschoter scheepschirurgijn Gijsbert Heck nog dit kalenderjaar te laten verschijnen. Maar uiteindelijk hebben we met z'n allen moeten concluderen dat dit geen haalbare kaart was. De redactionele afronding van deel 115 heeft meer tijd in beslag genomen dan was voorzien, waardoor dit jaardeel voor 2016 niet eerder dan in 2017 zal verschijnen.

Tijdens de ledenvergadering in Den Helder hebben we de aanwezige leden al deelgenoot gemaakt van dit weinig heuglijke vooruitzicht. Bestuur, bezorgers en Commissie van Toezicht geven er echter de voorkeur aan een deel uit te brengen waar



=====

AANMELDING LEDENBIJeenKOMST ZATERDAG 14 JANUARI 2017,
STADSARCHIEF AMSTERDAM, VIJZELSTRAAT 32, 13.00–17.00 UUR

Ondergetekende,

Naam:

Postcode/plaats:

Adres:

Handtekening:

- Zal met personen de bijeenkomst in het Stadsarchief Amsterdam bijwonen.
- Is in het bezit van een Museumkaart t.b.v. de tentoonstelling *Amsterdam 1900*.

S.v.p. na invulling en ondertekening in een envelop opsturen naar onderstaand adres.

LINSCHOTEN-VEREENIGING
OPGERICHT 7 MAART 1908

secretariaat: Roestmos 3, 3069 AR Rotterdam
+31 (0)10 – 421 30 21 (19-21.30 uur)
linschoten-vereening@xs4all.nl
www.linschoten-vereening.nl

Het Stadsarchief Amsterdam

Sinds jaar en dag was het Stadsarchief gevestigd in het voormalige gemeentehuis van Ouder-Amstel. Inmiddels is het archief gehuisvest in het majestueuze gebouw van de vroegere Nederlandsche Handel Maatschappij – bekend van het titelblad van Multatuli's Max Havelaar – aan de Vijzelstraat. Het gebouw verrees tussen 1919 en 1926 naar een ontwerp van de bekende architect K.P.C. de Bazel, die zijn theosofische levensvisie in het ontwerp heeft laten doorklinken. Tijdens de rondleiding wordt aandacht geschonken aan de architectuur van het gebouw, aan De Bazel, diens theosofische ideeën en de kunsthistorische uitingen daarvan. Ook de financiële geschiedenis van het gebouw als kantoor van de Nederlandsche Handel Maatschappij en de ABN komen aan bod. Uiteraard is er in de rondleiding ook aandacht voor de schatkamer van het Stadsarchief, met originele archiefstukken uit de Amsterdamse geschiedenis. De voormalige directie-etage van de bank wordt bezocht, en wellicht is ook een aantal stijlkamers in het gebouw voor bezichtiging toegankelijk.

Na afloop van de rondleiding is er uitgebreid gelegenheid om de mooie foto-tentoonstelling *Amsterdam 1900* te bezichtigen, met foto's van bekende fotografen als Jacob Olie, Hendrik Breitner, Bernard Eilers en velen van hun minder bekende tijdgenoten. De bijeenkomst wordt afgesloten met een glaasje in Café De Bazel. De toegang tot het Stadsarchief is gratis, maar leden die in het bezit zijn van een Museumkaart wordt dringend verzocht die mee te nemen in verband met het bezoek aan de tentoonstelling *Amsterdam 1900*. Aanmelden kan via de aanmeldstrook op pagina van deze nieuwsbrief of per mail naar het mailadres van het secretariaat: linschoten-vereeniging@xs4all.nl.

Waar Amsterdam door ons eigenlijk alleen beschouwd wordt als een vertrekpunt van verre reizen, is het nu eens tijd om aan de geschiedenis van deze stad aandacht te besteden. Wij rekenen op uw komst!

Onlangs verschenen

De verschijning van deel 115 is weliswaar vertraagd, maar dat wil nog niet zeggen dat de leden zonder leesvoer onder de kerstboom hoeven te zitten. De volgende publicaties verdienen zeker aandacht:

De schrijver en journalist Ton van der Lee verzorgde met *Jan Huygen. Het gedroomde leven van de grondlegger van de VOC* (Uitgeverij Balans) een geromantiseerde biografie van Jan Huygen van Linschoten. In deze op basis van historische feiten gebaseerde historische roman blik Van Linschoten terug op zijn eigen leven. Weliswaar geen reisverhaal *pur sang*, maar wél een meeslepend (zelf)portret van de naamgever van onze Vereniging!

Als tweede boek moet worden genoemd *Het vergeten schilderij* van Anke den Duyn: een jeugdboek over de ontdekking van Australië. Het boek gaat over de reis van Willem de Vlaming in 1696 naar het onbekende Zuidland, voor de leden met name bekend uit de delen 78 en 79 van G.G. Schilder uit 1976. *Het vergeten schilderij* is misschien niet direct iets voor de leden zelf, maar misschien kan met dit boek bij toekomstige leden het enthousiasme voor historische reisverhalen worden gewekt. Het boek is door de schrijfster in eigen beheer uitgegeven en kan worden besteld via haar website:

www.ankedenduyn.com.

Oratie Michiel van Groesen

Op 30 september jongstleden heeft onze voorzitter Michiel van Groesen met het uitspreken van zijn oratie *Een zee van mensen* in het Leidse Academieggebouw zijn leerstoel Zeegeschiedenis aanvaard.

Maritiem Portal gelanceerd

Op 18 november is het zogenoemde Maritiem Portal gelanceerd, dat toegang biedt tot de websites van vrijwel alle maritiem-historische instellingen en verenigingen in Nederland. Zie: <https://maritiemportal.nl>.

Colofon

© Linschoten-Vereeniging, 2016

secretariaat: Roestmos 3, 3069 AR Rotterdam
+31 (0)10 – 421 30 21 (19-21.30 uur)
linschoten-vereeniging@xs4all.nl
www.linschoten-vereeniging.nl